

GEBEDSKALENDER Kerk en Leven 2019

Wie deze scheurkalender,
met dagelijks een gebed,
graag bestelt,
kan dit vandaag nog doen
via de lijst bij het
koffiehoekje.
De kalender van 2018
ligt erbij ter inzage.



Een mailtje sturen kan ook:
lieve.vandriessen@telenet.be.
De prijs is € 10.
Vanaf morgen is de kostprijs € 15.

Vormingsavonden liturgie

Voor alle medewerkers van de liturgie:
lectoren, zangleiders, gebedsleiders, organisten,
zangers, kosters, zij die het kerkgebouw aankleden
en versieren, assistenten bij uitvaarten, predikanten,
zij die kindvriendelijk moment verzorgen,
zij die vieringen opmaken,
maar zeker ook voor alle geïnteresseerden!!

Woensdag 14 november: wat is liturgie?
Woensdag 21 november: de woorddienst
Woensdag 28 november: de eucharistie

Deze avonden starten telkens om 19u30
en gaan door in de Heilige Familiekerk, Hertenstraat

Inschrijven (bij voorkeur voor de 3 avonden)
kan tot 1 november via:
[www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/evenement/
vorming-over-de-liturgie](http://www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/evenement/vorming-over-de-liturgie)
of via het secretariaat van Tereken:
secretariaat@sintjozeftereken.be
03 776 11 07



Lied

1. Uit vuur en ij-zer, zuur en zout, zo
wijd als licht, zo eeu-wenoud, uit al-les wordt een
mens ge-bouwd en steeds op-nieuw ge-bo-ren. Om
ij-zer in vuur te zijn, om zout en zoet en
zuur te zijn, om mens voor een mens te zijn,
wordt al-le-man ge-bo-ren.

*Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
(-gezocht, gekend, verloren-)
om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand,
om niet te zijn verloren.*

*Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn
gaat iemand tot een ander.
Naar verten die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.*

Welkom

Gebed om nabijheid

Wie rijk is van binnen,
heeft weinig behoefte aan uiterlijk vertoon.
Verhelder onze blik, Heer
zodat wij mogen zien waar het op aankomt.

Draag mij, God, in barm - har - tig - heid.

Til mij op uit al mijn klein - heid.

Koes - ter mij in barm - har - tig - heid:

Va - der, moe - der, God met ons.

Christus, Gij schenkt ons de kracht om zonder angst uw weg te gaan, elke dag opnieuw.

Draag mij God in barmhartigheid ...

Geef ons wijsheid, Heer, om goede keuzes te maken. Ontferm U over ons wanneer het materiële ons teveel in beslag neemt. Schenk ons vergeving wanneer wij niet in staat zijn ons in te zetten voor uw rijk. Amen.

Draag mij God in barmhartigheid ...

Stiltemoment

Gebed

God, Gij kent ons hart, Gij weet wat ons gelukkig maakt, behoed ons voor dromen die bedrog zijn. Breek ons hart open zodat er ruimte vrijkomt voor U, Gij die Liefde zijt, en vrede en geborgenheid aanreikt. Amen.

Inleiding op de lezingen

De lezingen geven ons levenswijsheid mee. Koning Salomo vraagt God om wijsheid. Het evangelie vertelt hoe een rijk man zich wil verzekeren van eeuwig leven en aan Jezus vraagt hoe hij dit kan bereiken. Wij worden uitgenodigd stil te staan bij de uitnodiging van Jezus om te kiezen. Door te kiezen verliezen we, maar winnen we ook!

Slotgebed

Goede God, het is niet gemakkelijk de weg te kiezen die leidt naar U toe. Als wij een verkeerde weg kiezen wijst U ons niet af. Wanneer wij U mogen ontmoeten komen wij tot onszelf, bloeien we open en komen we tot vrede. Zo gaat Gij mee met ons en daarvoor willen wij U danken, God vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Lied

1. Ga mee met ons, trek lich - tend ons voor - uit;
naar tijd en land door U ooit aan - ge - duid.
Leef op in ons, de mens die le - ven moet,
één die de toe - komst heeft, die leeft voor - goed.

*Ga mee met ons, verberg U niet altijd
Gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.*

*Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U
een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.*

Mededelingen

Zending en zegen

WOENSDAG 17 oktober: WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE

18u: welkom aan het Welzijnshuis
(Abingdonstraat) voor soep en brood

Aansluitend fakkeltocht naar het Stadhuis

20u: filmvoorstelling:
'I Daniel Blake'
in het Stadhuis.

(gratis)



Gebed om vrede en vredewens

Heer, Gij hebt ons laten zien
welke weg leidt tot waarachtig leven:
de weg van liefde die leidt
naar gerechtigheid en vrede voor elke mens.
Geef ons de moed om die weg te gaan,
elke dag opnieuw,
tot uw vrede de hele wereld omspant.
De vrede van de Heer zij dan altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijk teken van vrede.

Inleiding op de communie

*Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus'naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader,
dit dankoffer aan in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus' Geest, vandaag en alle dagen,
tot in eeuwigheid. Amen.*

Communie

Om in stilte te lezen

De laatste drie wensen

Toen hij op het punt stond om te sterven,
riep Alexander de Grote zijn generaals bijeen
en legde hen zijn laatste drie wensen voor.
1e: "Ik wil dat mijn kist gedragen wordt
door de meest vooraanstaande artsen uit mijn tijd.
2e: de schatten die ik in de loop der jaren veroverd heb,
het goud, zilver en de edelstenen, moeten op de weg
verspreid worden tot aan mijn graf.
3e...mijn handen moeten uit de kist steken,
zodat iedereen ze kan zien."
Na deze zeer ongewone wensen te hebben aangehoord
vroeg één van zijn generaals hem: "Wij zullen uiteraard
aan uw wensen tegemoet komen, maar kunt u ons ook
vertellen waarom u specifiek deze zaken verkiest?"
En Alexander antwoordde:
1e: "Ik wil dat de meest vooraanstaande dokters mijn
kist dragen om aan te tonen dat zij geen macht hebben
over de dood.
2e: Ik wil dat de weg bezaaid wordt met mijn schatten,
zodat de mensen kunnen zien dat wat wij in ons leven
vergaren, hier achterblijven.
3e: Ik wil dat mijn handen door de wind worden
gedragen, zodat de mensen inzien dat wij met lege
handen zijn gekomen en ook met lege handen
weer weggaan".



Eerste lezing **Wijsheid 7, 7-11**

Orgel

Evangelie **Marcus 10, 17-30**

Homilie

Voorbeden

We vragen U om wijsheid:
dat wij de grenzen van ons bestaan
onder ogen durven zien,
dat wij leren dat bezit niet leidt
tot het ware en volle leven.
= Het is goed te vertrouwen op God.

We vragen U om innerlijke rust
voor de mensen die gisteren de ziekenzalving
mochten ontvangen.
En om vertrouwen voor onszelf;
dat wij niet te haastig leven.,
niet oppervlakkig aan het wezenlijke voorbijgaan
en daardoor uw uitnodiging niet horen.

Bonum est confidere ...

We vragen U om moed:
dat wij ons niet vastklampen
aan veilige posities,
maar durven ingaan op de noden en vragen
uit onze omgeving.
Dat wij ze herkennen als uw stem in ons leven.
Bonum est confidere ...

Wij danken U God, voor mensen als Oscar Romero
die vandaag heilig wordt verklaard,
samen met een paus, twee zusters, twee priesters
en een jonge man van 19 jaar.
Mag hun vertrouwen en geloof ook
ons inspireren en motiveren op te komen
voor mensen die aan de kant worden geschoven.
Bonum est confidere ...

Belijdenis

Wij geloven in God, de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.



Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder gestalte geeft
aan de Blijde Boodschap door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Offerande

Gebed over de gaven

Heer, in de gaven die wij U aanbieden
beseffen wij wat Gij ons toevertrouwt.
Al wat Gij hebt geschapen
is niet van ons, maar voor ons.
Neem dit brood en deze wijn
en verdeel ze,
zodat allen vrede mogen vinden.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

De Heer zal bij u zijn, **de Heer zal u bewaren.**
Verheft uw hart, **wij zijn met ons hart bij de Heer.**
Brenge wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

God, wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden
en van elkaar houden.

Daar waar mensen
de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen
tot een wereld zoals Gij hem droomt.

Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.

Daarom zingen wij U toe:

***Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.***

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in de hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in de hoge.

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven
met zijn beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.

**Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.**

Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij
aan zijn vrienden:
"Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal
met jullie eten." (...).

Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan."

Zijn dood ge-den-ken wij,
Zijn op-stan-ding be-lij-den wij,
Zijn toe-komst ver-wach-ten wij.

Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
En worden wij ook stil bij hen van wie wij afscheid
hebben moeten nemen (...).
Mogen zij verder leven in het licht van uw geande.

Dit brood en deze wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.

**Daarom bidden wij U, God:
beziel ons met de Geest
die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie,
ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden
naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.**

Steeds weer zult Gij ons uitdagen
om Jezus' voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid
met elke mens.

Geef ons de moed, de kracht en de sterkte
om dit vol te houden.

Dan kan uw Rijk komen.

Daarom blijven wij tot U bidden
met Jezus' woorden en noemen wij U: Onze Vader.

Onze Vader